

Dagverslag zaterdag 14 januari 2017 2017

Fjällräven Classic

Aan mij, Josina > rechts op de foto, het 'verzoek' om de eerste dagverslag op te maken. Met dank aan de arme drommel die op de A12 z'n voertuig en aanhanger op onbedoelde wijze midden op de snelweg parkeerde nadat hij (aan de schade te zien) ook over de kop was geslagen...



De dag was al begonnen, met hoogstwaarschijnlijk een groots welkom dat ik dus helaas heb gemist... De groep zat al aandachtig te luisteren naar de uitleg wat er zoal in de rugtas zal moeten komen te zitten tijdens de expeditie. Belangrijke tip: 3 kilo nootjes is ietwat veel! Daarna zijn we om 9:13 uur vertrokken van Stayokay, op naar René Vos > De Wandelfabriek. Dit loopje kostte een klein half uurtje. Binnen in de shop wachtte ons koffie, thee en koekjes. Heerlijke Bastogne koekjes die ondergetekende bijna het leven hebben gekost... maar ze waren wel erg lekker! In de shop werd (verder) kennis gemaakt met elkaar, er werd druk geld uitgegeven aan diverse behoeften. Meneer Vos zal tevreden zijn ;).

Ook werden er foto's gemaakt voor het smoelenboek. Niet iedereen was gelijk tevreden met de geschoten foto en moest er een tweede en in een enkel geval zelfs een derde foto gemaakt worden. It wasn't me, maar ik durf de gok te nemen dat het een vrouw was haha. Een heuse shoot! Met dank aan Peter en Danielle... ;).



Exact een uur nadat we arriveerden bij de winkel, vertrokken we om 10:38 uur weer voor het volgende stuk te wandelen. Na ruim 5 kwartier wandelen kwamen we bij de pannenkoekenboerderij waar ik de naam niet van heb genoteerd. Wel begon het tijdens het wachten op het eten (ik kreeg de indruk dat Hans dat ietwat lang vond duren...) prachtig mooi te sneeuwen, hiervan heb ik dan wel even een foto gemaakt! Helaas is niet goed te zien dat het echt best hard aan het

sneeuwen was op dat moment, maar dat hebben jullie vast allemaal gezien en misschien ook wel vastgelegd.

Degenen die een pannenkoek hadden besteld herkennen het navolgende vast wel: ik vond 'm werkelijk enorm... een frisbee, werd scherp opgemerkt. Goeie omschrijving want hij had waarschijnlijk best een end door de lucht kunnen vliegen, maar lekker was het ding wel!

Om 13:12 uur (inderdaad, ik heb het vrij precies bijgehouden 😊) gingen we weer op pad nadat iedereen keurig voor zijn of haar hapjes en drankjes had betaald. Ook daar zal de eigenaar tevreden zijn. We vervolgden ons pad voor de derde deel van de wandeling van vandaag, wat ook het langste stuk was. Het was gestopt met sneeuwen, maar onderweg begon het meerdere keren weer te sneeuwen waardoor de waterdichtheid van de schoenen en andere kleding getest kon worden. Kan ook maar geregeld zijn, voor degenen die nieuwe

kleding droegen. Van dit laatste loopje heb ik een plaatje geschoten. Zulke landschappen zien we toch niet heel vaak hier



Tussen het lopen door was er volgens mij veel gezelligheid, kennismakingen met elkaar. Persoonlijk vond ik het erg leuk om te merken dat er best wel diversiteit binnen de groep aanwezig is qua ervaring met dit soort ondernemingen, maar ook qua functies en eenheden waar men werkzaam



is. Persoonlijk heb ik nog lang niet met iedereen kennis gemaakt, hoewel ik denk dat iedereen wel te weten is gekomen wie ik ben door dit grapje... 😊.

Na in totaal bijna 20 kilometer te hebben gelopen arriveerden we om 15:10 uur weer bij Stayokay waar we nog hebben genoten van het filmpje van de expeditie van vorig jaar. Erg leuk om te zien waar we naartoe gaan, wat we zoal gaan zien en beleven. Uit eigen ervaring weet ik dat het onmogelijk is om iets net zo mooi op beeld te krijgen als dat het werkelijk is, velen zullen dit herkennen. Dus wat gaat het mooi worden in augustus!

Uit de groep hoorde ik na het filmpje de woorden: *“Zo, nu heb ik er wel echt helemaal zin in”*. Ik denk dat we dat allemaal wel kunnen beamen!

Tot 12 maart!
Groetjes,

Josina