

Fjallraven 2017, trainingsweekend Limburg.

Zaterdag 13 mei 2017 was het zover. Het trainingsweekend in Limburg stond op het programma. Rond 08:00 uur druppelde de eerste deelnemers binnen op het hoofdbureau van politie Maastricht. Onder het genot van een bakkie koffie werd er bijgekletst en werden de bestelde spullen en het Vaude t-shirt uitgedeeld. Het weer zag er goed uit en nadat iedereen zijn spullen in ontvangst had genomen begon Hans zijn briefing. Na de briefing werden de rugzakken gepakt en werd er voor het bureau nog een groep foto gemaakt. Joost en Micha gingen ons de komende twee dagen begeleiden. Na enige tijd wandelen verlieten wij het stadse en liepen wij in het mooie landschap van Limburg. Bij de steengroeve Sint-Petersburg hielden we even korte stop om van het uitzicht te genieten en een leuke groepsfoto te maken.

Vanuit de steengroeve gingen wij verder en het tempo zat er goed in. Dat het een pittige wandeling zou worden werd ons al snel duidelijk. Het landschap was erg mooi, maar ook erg heuvelig. Dat samen met het zonnige weer maakte het tot een beste uitdaging. Na ongeveer 1,5 uur lopen stonden wij voor de volgende uitdaging. Wij moesten de Maas over. Daar was ook aan gedacht. Er kwam een A-team bus aanrijden en op de Maas lag een boot van de reddingsbrigade klaar. Nadat de rugzakken in de bus waren geladen gingen wij met de boot de Maas over. Eenmaal de Maas over gingen wij verder en passeerde wij leuke plekjes, veel koeien en een plaatselijke kapelletje.

Zo rond half 1 kwamen wij aan bij de Bosrand waar de lunch klaarstond. Er werd goed voor ons gezorgd en nadat wij weer op krachten waren gingen wij verder. Wij werden gelijk weer goed getest want er volgde een aardige klim, waarvan eenmaal boven, ik toch even moest bijkomen. Uiteindelijk kwam wij aan bij de Geulhemergroeve waar we de laatste opdracht kregen. Met een kaars de koude en donkere grot in om een draad te volgen. In de grot zouden wij iets tegenkomen. Wij zijn veel tegen gekomen, maar ik weet nog steeds niet of wij het juiste zijn tegengekomen. Eenmaal de grot weer uit nog 150 meter tot Herberg de Geulhemermolen waar wij onze tent mochten opzetten. Met als beloning een duik in het koude, verfrissende water en lasagne als diner. Na diner gezellig aan de bar. Uiteindelijk voldaan mijn slaapzak in. Dag 1 zat erop met ongeveer 30 km in de benen.

Zondag 13 mei 2017, vroeg wakker en het regende en klein beetje. Nadat alles weer in de rugzak zat richting de Geulhemergroeve waar het ontbijt klaar stond. Gebakken ei met spek en koffie. Na een stevig ontbijt en een korte briefing en gingen we weer op pad. Het weer was inmiddels zonnig en lekker warm. Na een tijdje vlakke weg gingen wij weer omhoog het bos in. Wederom een pittige klim. Eenmaal boven een korte break om te genieten van het uitzicht. Na de break weer door en kwamen wij langs vele mooie plekjes en vergezichten. Zo rond het middag uur kwamen aan op een erg mooi plekje met een prachtig uitzicht. Hier kregen wij nog wat mededelingen van Hans en met zijn alle op de foto. Na de foto konden wij genieten van de lunch. Wij moesten alleen nog even een steile afdaling maken om op de lunchplek te komen. Beneden werden wij weer goed verzorgd. Dit maal met een broodje hamburger met gebakken ui. Na de lunch konden wij ons opmaken voor de laatste kilometers. De laatste loodjes via het drukke centrum van Maastricht. Zo rond half 3 kwamen wij weer aan op de plaats waar wij zaterdag waren begonnen. Met ruim 17 km gelopen, vermoeid, pijnlijke voeten maar wel voldaan kijken wij terug op 2 geslaagde dagen.

Olav en Sandra.